

PREMIUM | Het beste van De Telegraaf

# 't Beste van twee werelden: zonnig Turkije bomvol historie en natuur

Door KOEN NEDERHOF  
30 apr. 2022 in REIZEN



Lees voor

Na twee jaar code oranje mogen we eindelijk ook weer naar Turkije. Een vakantie­land bij uitstek waar elk jaar een half miljoen Nederlanders op af komen. Bakken op een strandbedje en genieten van de all-inclusive service is prima te combineren met de ontdekking van het interessante achterland.



Een kabelbaan brengt je vanuit toeristenoord Alanya naar een oude citadel met prachtig uitzicht over de stad.

© KOEN NEDERHOF

Advertentie

Onze airco installaties zijn klimaatneutraal en zorgen voor een lagere energierekening.

BestAir Openen >

## LAATSTE NIEUWS

- 11:36 **Onderzoek: helft Nederlandse LGBTQ+ reizigers ervaart discriminatie**
- 13 jun. **Lifhack: zo boek je een stoel met de meeste beenruimte**
- 13 jun. **Vijf droomstranden op Mallorca die je niet mag missen**
- 13 jun. **Beleef de legendarische Scala in Milaan**

Via houten treden en paden van geel steen klimmen we op onze lichte schoentjes steeds hoger. Links wordt het uitzicht op de haven van badplaats Alanya almaar adembenemender, rechts verschijnt steeds zichtbaarder de oude citadel waarop de stad vroeger in tijden van belegering rekende.



De zon, in Turkije nooit ver weg, maakt het een pittig tochtje, al waait er een briesje van zee tegen oververhitting. Toch is het maar goed dat we een deel van de klim met een kabelbaan konden afleggen.



Wie naar de ruïnes van onder meer een oud paleis wil, kan zich aan een fikse klim wagen.

© KOEN NEDERHOF

Het klimmetje is het echter waard, zeker voor de toerist die wat van de omgeving wil meekrijgen en die zijn dagritme niet wil laten bepalen door de hotelbuffetten en op tijd zijn handdoek bij het zwembad neerleggen.

- 11 jun. **Mode, magie en muziek in Milaan** 
- 11 jun. **Een betrouwbare tweedehands auto voor 1000 euro: wij tippen er drie** 
- 11 jun. **PREMIUM Dirk reed op de brommer naar Santiago de Compostela als eerbetoon voor zijn Henny** 

Advertentie X



Onze airco installaties zijn klimaatneutraal en zorgen voor een lagere energierekening.

BestAir Openen >

Veilig betalen 14 dagen bedenktijd

## De Telegraaf WEBSHOP

---

**Italiaanse Lederen Riem**

- ✓ Verkrijgbaar in 95, 105 en 115 cm lang
- ✓ Geschikt voor zakelijk en casual outfit
- ✓ Gemaakt van leer
- ✓ Voorzien van een nikkelvrije gesp

**€ 17.49** ~~€ 59.95~~



**-71%**

Bekijk nu

---

**6-Pack Happy Socks**

€ 29.99 ~~€ 60~~



**-50%**

---

**Microsoft Office 2021**

€ 49.99 ~~€ 999.99~~



**-93%**

---

**Mario Russo Polo Edward**

€ 14.99 ~~€ 49.99~~



**-70%**

Turkije heeft flink wat natuurpracht en een rijke geschiedenis die terugvoert tot ver voor de tijd van Troje en Alexander de Grote. Sterker nog: wanneer we eenmaal op de top van het rotsachtige schiereiland voor de kust van de bekende badplaats staan, zien we het strand waar Cleopatra zou zijn aangemeerd na een van haar tochten over de Middellandse Zee.

### Zuidkust

Die geschiedenis is alom te vinden in de provincie Antalya, die dezelfde naam draagt als de stad waar veel reizigers landen als zij de zuidkust van Turkije bezoeken. Het gebied is geliefd bij Nederlanders, mede dankzij de enorme resorts en hotels. Honderdduizenden hotelbedden zijn er en honderdduizenden medewerkers staan klaar om je in de watten te leggen.

BEKIJK OOK:

**48 uur Antalya: knusse winkelstraatjes en azuurblauwe zee**

Voor een flink deel van de gasten speelt de vakantie zich op een resort af. Turkije is een all-inclusive land bij uitstek. Dat lijkt plat en goedkoop, maar de Turken doen er steeds meer aan om de kwaliteit omhoog te schroeven. Daar betaal je vaak wat meer voor, maar dan kun je ook in prima hotelrestaurants aanschuiven.

### "Opgraving Side net 'n filmset"

Het is net zo leuk om erop uit te trekken. Een huurauto geeft je de kans om zowel langs de kust te gaan als om de binnenlanden in te trekken. Terwijl we met een bus over de kustweg denderen, torent het Taurusgebergte aan de horizon. Onze Turkse gids Somer wijst ernaar. „Aan het begin van het toeristenseizoen kun je met naar twee skigebieden rijden. Dan spendeer je de dag op de lange latten, maar zit je aan het eind van de middag met een cocktail aan het zwembad.”



Gratis zonnebril op sterkte

Lees meer

Specsavers

Somer kent het gebied op zijn duimpje en brengt ons naar de bezienswaardigheden die indruk achterlaten. Zoals de opgravingen bij Side, waar zoveel ruïnes staan dat je je bijna op een filmset waant.

We fantaseren over een levendige Romeinse markt, een schitterend amfitheater en oude badhuizen waar inmiddels een museum in huist. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld de restanten van twee tempels van Apollo en Artemis die prachtig wit afsteken tegen de blauwe zee en lucht in hartje Side.



In Side staan de ruïnes van onder meer de tempel van Apollo pal aan het blauwe water.

© KOEN NEDERHOF

De gemeente heeft er alles aan gedaan om de archeologische vondsten te beschermen, maar ook om ze onderdeel van de stad te maken. We lopen over glazen platen die de weg onderbreken en waaronder steenoude bouwwerken te zien zijn. Onderwijl passeren we winkeltjes waar lekkernijen en souvenirs worden verkocht. De Turken zijn de Nederlandse taal zeker niet verleerd. „Lekker drinken, lekker drinken”, klinkt het regelmatig in een poging ons een terras op te lokken.

BEKIJK OOK:

**Hotel van de week: ultieme verwennerij in Turkije**

Toch loont het enorm de moeite om aan te schuiven op een van de terrassen of bij een van de restaurants buiten de hotels. Somer neemt ons mee voor een lunch bij Mezze in hartje Alanya. Het ligt net buiten de geijkte trekpleisters, maar de smaken die ze hier op je bord weten te toveren, moet je meemaken.

Na de verse hummus sla je die in de supermarkt thuis voortaan over en de schaaltes met pittige tomatenmengsels en knoflookrijke yoghurt dip gaan helemaal leeg. De rest van het brood eten we op met een Turkse variant van kaasfondue, kuymak, die voor onze neus wordt bereid. Dan moet het hoofdgerecht met traditionele stoof nog komen...

### **Gebakje**

Een echte Turkse thee of koffie toe kan niet ontbreken, zeker niet in combinatie met een gebakje uit de regio. „Elke stad heeft zijn eigen specifieke gerechten. Waar ik vandaan kom, Mersin, heb je meer dan 900 gerechten uit de streek”, grijnst Somer.

Wie te laat komt voor de sneeuwpret in de bergen, kan zijn sportieve lol alsnog op in de omgeving. Uiteraard is er allerlei vertier in het water te vinden en met middagtemperaturen die in de zomer gerust de 40 graden aantikken, kan dat erg welkom zijn.

Wanneer de temperatuur wat draaglijker is, kan een sportieveling gerust afreizen naar Belek, waar zich ruim twintig golfbanen bevinden, plus een in aanbouw. Opties te over voor zowel de beginner als de gevorderde. Op prachtige groene banen en in een wat bosrijker omgeving kun je ongestoord een balletje slaan.

Wie de adrenaline wil laten stromen, kan terecht in een van de vele waterparken of zelfs in een attractiepark waarvan een Walibi-liefhebber zal likkebaarden. Bij hotel Land of Legends is een pretpark te vinden met joekels van achtbanen die keer op keer over de kop gaan. Om bij te komen, kun je je bij een dolfinenshow ontspannen. Al is het wellicht qua dierenwelzijn goed om te weten dat de orka die bij het park hoorde, een nieuw onderkomen heeft gekregen.

De citadel die we in Alanya bestijgen, zal *thrillseekers* minder behagen. Toch kunnen we zien dat hier reizigers uit de hele wereld zijn geweest die hun namen in de cactussen kerfden. Om elk hoekje treffen we weer wat nieuws, of dat nu een traditioneel Turks huis of een moskee is waar we gerust een blik naar binnen mogen werpen.

Even verderop horen we gehamer in een winkeltje waar een man met de hand lampen van gedroogde en uitgeholde pompoenen maakt.



Je kunt een geïjkte koelkastmagneet kopen, maar ook een kleurrijke pompoenlamp.

© KOEN NEDERHOF

De kleurrijke creaties zijn prachtig en lijken als souvenir geschikter dan een koelkastmagneet of een T-shirt.

Na een bezoek aan de ruïnes van een oud paleis, prachtige druipsteengrotten naast een parelwit strandje en de watervallen van Manavgat nemen we een duik in zee en strijken we in de middagzon neer op een wit bedje aan een hotelzwembad. In een oogwenk scoren we een cocktail bij de bar. Die is immers bij de prijs inbegrepen.

Want hoe fijn het ook is om de regio te ontdekken, sommige dingen moet je gewoon niet veranderen. Je kunt veel beter het beste van beide werelden combineren.

### Het ruime sop

Om de zomerhitte te ontlopen, kun je uiteraard ook de zee op. In de havens van Side en Alanya liggen tal van boten die cruises aanbieden. Je kunt op een van de vele potsierlijke *Pirates of the Caribbean*-boten aanmonsteren. Gelukkig zijn er ook minder opvallende schepen die een mooi tripje aanbieden, inclusief een duik in zee en een lekker drankje.

### Zo kom je er

Alle grote touroperators, van TUI tot Corendon en Sunweb, bieden pakketreizen naar Turkije aan. Je kunt uiteraard ook zelf een vliegtuig en hotel boeken. Wij vlogen in ongeveer 3,5 uur vanaf Schiphol naar Antalya en daarna was het nog een uurtje met de bus naar het hotel. Een huurauto is een must als je de omgeving wilt verkennen, maar veel bekende trekpleisters zijn ook te bezoeken door excursies te boeken.