

WONDEREN DER NATUUR

Turkse Riviera kent een rijke geschiedenis

De Turkse Riviera, de zuidelijke kuststrook tussen Marmaris en Alanya, is populair onder zonzonliefhebbers, maar kent ook een rijke culturele geschiedenis en bijzondere natuurparken. Het een hoeft het ander gelukkig niet uit te sluiten, want na een tocht door de bergen is niks zo fijn als op een strandbedje liggen met een cocktail in je hand.

door **Leroy van den Berg**

Mijn eerste vliegvakantie ging ooit naar de Turkse badplaats Marmaris en hoewel ik het prima naar m'n zin had, besloot ik om massatoerisme voortaan zoveel mogelijk te mijden. Een trip naar de Turkse Riviera stond daarom niet boven aan mijn wensenlijstje. Toch heeft de regio me positief verrast.

Het massatoerisme is er nog steeds, maar met een beetje inzet vind je midden in de drukte – of net daarbuiten – ook historische plaatsen, rustige stranden en wonderen van de natuur.

Een van die natuurwonderen aan de Turkse Riviera is de Taurus. Dit uitgestrekte natuurgebied is de tweede bergketen van Turkije en kent aardige hoge toppen, met de Erciyes als vaandeldrager (3916 meter).

Daarmee doet de Taurus qua hoogte en formaat nauwelijks onder voor de Alpen. In de lente en zomer een uitstekende plek om te wandelen, te mountainbiken, te klimmen en te raften.

Wil je geen brandende kuit, maar wel van de frisse berglucht en het uitzicht genieten? Met de

Olympos-gondel, gebouwd door Oostenrijkers, sta je binnen twaalf minuten op de top van de Tahtali Dagi in het westelijke deel van de Taurus, op een half uur rijden van Kemer waar wij verblijven in Hotel Corendon Playa Kemer.

De rit naar boven is minstens zo spectaculair als het uitzicht vanaf 2366 meter; rauwe bergtoppen zover je kunt kijken in het noorden en de prachtige kust in het zuiden. Net als voor alle grote attracties in Turkije geldt: reserveer van tevoren en ga vroeg. Zo voorkom je lange wachtrijen.

PIRATEN

De trip naar de Tahtali Dagi is goed te combineren met de ruïnestad Olympos. Deze oud-Griekse stad direct aan de kust is duizenden jaren oud. Hoewel het lange tijd een uitvalsbasis voor piraten was, werd het in 78 voor Christus veroverd door de Romeinen, met de jonge Julius Caesar als een van de aanvoerders.

Tegenwoordig vormt het stadje een looproute richting een kiezelstrand.

Geen barre tjes of ligbedden, maar puur

natuur, met in de verte uitzicht op de reusachtige Tahtali Dagi.

Wil je wel iets eten of drinken? Een aanrader in de buurt is buitenrestaurant Selale dat uit tientallen houten hutten bestaat die vlak boven een waterval zijn gebouwd. Volgens de traditionele eettraditie zit je op kussens op de grond en proeft van verschillende Turkse gerechten. Verwacht geen dieptegeprek te kunnen voeren, want het kletterende water maakt aardig wat geluid.

Langs de aanrijroute richting

Olympos wemelt het overigens ook van de eettentjes die je stuk voor stuk op Ibiza zou kunnen terugvinden. Hippië-





Uitien ontspannen doe je in een cabana op de pier van het Corendon Playa Kemer-resort.

FOTO'S LEROY VAN DEN BERG



Twee Turkse mannen verzorgen de soundtrack bij Beachclub Qualista in Kemer.



VRIJ-redacteur Leroy geniet van het indrukwekkende vergezicht op de Köprülü Canyon.