

Op avontuur IN TURKIJE

Turkije is veel meer dan een populaire zonbestemming, ervaart TripTalk-journalist Sybylle Kroon tijdens een roadtrip door het immense land. Het is een tijdreis, 'ruimte'reis en ontdekkingsreis in één. Op avontuur in Turkije, boven- én ondergronds.

Tekst: SYBYLLE KROON

Beeld: SYBYLLE KROON EN KANON TOURS



Zwevend boven Cappadocië moet ik aan Nena denken. Om me heen zie ik 99 luchtballons, *auf ihrem weg zum horizont*. Zo surrealistisch als het landschap onder mij is, zo opzienbarend is het spektakel wat ik in de lucht zie. Negenennegentig luchtballonnen. Oké, Nena zingt over kleine ballonnen en het nummer gaat over oorlog. Maar het zijn wel degelijk 99 luchtballonnen die hier, in centraal Turkije, in de lucht hangen. Misschien zelfs meer, vertelt Yasin, onze 'piloot' in deze ballon. Ballonvaren boven Cappadocië is populair, maar het is wel een kwestie van geluk hebben. Alle weersomstandigheden moeten ideaal zijn. Te veel wind of slecht weer en het feest gaat niet door en sta je voor joker voor dag en dauw op om op tijd aanwezig te zijn. Dat was de afgelopen dagen het geval geweest. Vandaag hebben we geluk. Het is een perfecte ballonvaartdag en dus gaan ook alle uitgestelde ballonvluchten de lucht in. "Het zijn er zeker honderd", schat Yasin in, terwijl hij de lucht scant.

CAPPADOCIË ONTWAAKT

Een paar uur eerder, zo rond half vijf in de ochtend, ging de wekker in mijn hotelkamer in Ürgüp. Ik had graag wat langer geslapen in



Cappadocië duivenvallei en rotsketen. Uchitov



luchtballonvaart boven Cappadocië uitgevoerd. Dat werd gevierd met champagne en die traditie houdt 240 jaar later nog steeds stand. Hoewel we qua ervaringen genoeg hebben opgedaan voor deze dag, is het nog niet eens negen uur. Tijd voor ontbijt.

ONDERGRONDSE STAD

Tijdens de terugtocht naar het hotel moet ik de foto's bekijken om te geloven wat ik deze vroege ochtend gezien heb. We zijn er stil van, tijdens het ontbijt. Maar veel tijd om te mijmeren is er niet, want even later gaan we weer op pad. Dit keer om Cappadocië ondergronds te bekijken. Iets ten zuiden van Göreme parkeert de bus bij een van de best bewaarde

ondergrondse steden in Cappadocië: Kaymakli. Eeuwen geleden (zelfs voor onze jaartelling) hakten mensen hier, in dit vulkanische, zachte gesteente, een complete stad uit. We zien maar een klein deel van de stad, de tour door het gangenstelsel leidt ons langs woningen, kamers, keukens, kerken en zelfs een wijnmakerij. Ooit woonden hier 3500 mensen. Het is veel kruip-door-sluip-door, maar oef, wat een respect krijg je voor de bewoners die hier ooit een veilig heenkomen vonden. Eenmaal weer buiten, in de frisse lucht, worden we opgewacht door marktkooplui die hun souvenirs proberen te slijten. Ik hou het bij een versgeperst granaatappelsapje.

POOTJEBADEN BIJ HET KATOENEN KASTEEL

Dat Turkije een groot land is, blijkt wel uit de volgende stop van de reis door het land. Een paar dagen eerder reisden we nog oostwaarts van Istanbul naar Cappadocië, nu rijden we ruim zeshonderd kilometers westwaarts, naar Pamukkale. Een tocht van zo'n acht uur die deels de Zijderoute volgt. De volgende ochtend staan we redelijk uitgeslapen bij wederom een geologisch verschijnsel: de thermale en heilzame poelen en travertijnterrassen van Pamukkale, ontstaan uit de calciumrijke rotsformaties die in deze regio te vinden zijn. Pamukkale betekent kasteel van katoen, vanwege de verschijningsvorm: van een

Sybylle vloog met Turkish Airlines (www.turkishairlines.com) naar Istanbul en vloog via Izmir weer terug naar Nederland. In Cappadocië verbleef ze in een deels uit de rotsen gehakt boetiekhotel: Utopia Cave (www.utopiacave.com). De ballonvlucht maakte ze met Göreme Balloons (www.goremeballoons.com). De roadtrip die Sybylle samen met tien reisagenten door Turkije maakte, werd georganiseerd door Kanon Tours (www.kanontours.com). Dit reisbureau richt zich op de zakelijke markt (B2B) en is gevestigd in Istanbul (Turkije) met een kantoor in Rotterdam. Kanon Tours is gespecialiseerd in exclusieve, culturele en religieuze reizen.

Sybylle in Pamukkale bij de travertijnterrassen

